



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
(ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.) ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ**

Στις 19 και 20/12/2020 έγινε διαδικτυακή Συνέλευση των αντιπροσώπων της Ε.Ε.Χ. (ΣτΑ), λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό. Για τον τρόπο που έγιναν οι εργασίες αυτής της ΣτΑ και τα όσα πρωτόγωνα έλαβαν χώρα έχει ήδη τοποθετηθεί με καταγγελία η παράταξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, και θα ακολουθήσει και η δική μας ανακοίνωση τις επόμενες μέρες. Κατά την διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, κάποια στιγμή το μέλος της παράταξής μας συνάδελφος Βασίλης Γκανάτσιος, έθεσε υπ' όψιν του σώματος (60 αντιπρόσωποι) το σοβαρό θέμα των τελευταίων ημερών που αποτελεί ο τρόπος αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων χωρίς διαβάθμιση προσόντων, και η υποχρέωση των επαγγελματικών επιμελητηρίων να τους εγγράφουν έτσι και αλλιώς. Ο πρόεδρος της ΔΕ της Ε.Ε.Χ. απάντησε ότι **“το θέμα δεν αφορά τον κλάδο”**. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε, με όλα τα προβλήματά της και δεν δόθηκε χρόνος για καμία περαιτέρω συζήτηση.

Στις 21/12 και ώρα 13:41 στάλθηκε στα μέλη της διοικούσας επιτροπής (Δ.Ε.) της Ε.Ε.Χ. ηλεκτρονικό μήνυμα από τον πρόεδρο της Ε.Ε.Χ., ο οποίος ανέφερε ότι κατόπιν προσεκτικού διαβάσματος του νέου νόμου πρότεινε την έκδοση δελτίου τύπου με επισυναπτόμενο το προτεινόμενο κείμενο, και προσκαλούσε τα μέλη της Δ.Ε. να στείλουν τα σχόλιά τους, **το συντομότερο** (δηλαδή χωρίς συγκεκριμένη χρονική διορία). Οι συνάδελφοι μέλη της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ., ως όφειλαν κατά τις βέλτιστες πρακτικές, ενημέρωσαν μέλη της παράταξής μας και μετά από ταχεία αλλά ουσιαστική διαβούλευση, στάλθηκε στις 21:17 στα μέλη της Δ.Ε της Ε.Ε.Χ., το τελικό κείμενο με τις προτεινόμενες διορθώσεις. Στη συνέχεια, έκπληκτοι, έλαβαν ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Χ ότι το δελτίο τύπου είχε ήδη αναρτηθεί. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον έλεγχο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ., όπου όμως η ώρα ανάρτησης δε φαίνεται, αλλά και από την ιστοσελίδα γνωστού εκπαιδευτικού δικτύου, όπου φαίνεται η ώρα ανάρτησης και αυτή είναι 19:36, που σημαίνει ότι η ανακοίνωση εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ. πολύ νωρίτερα. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι μέχρι τη στιγμή που στάλθηκαν οι διορθώσεις της παράταξής μας, είχαν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου μόνο τέσσερις απαντήσεις στήριξης του αρχικού κειμένου, δηλαδή σύνολο πέντε με την ψήφο του προέδρου, αναρωτιέται κανείς πως το κείμενο αυτό εγκρίθηκε με «πλειοψηφία» 5 / 11, εκτός και αν άλλα μέλη της Δ.Ε. ισχυρίζονται ότι ψήφισαν υπέρ με κάποιο άλλο τρόπο, που όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αυτό είναι το επίπεδο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ., συστηματικά τα τελευταία πέντε χρόνια, που συνιστά πρωτοτυπία και σημαντική απόκλιση από τον τρόπο που λειτουργούν Ν.Π.Δ.Δ.

Συνάδελφοι, όσον αφορά στο περιεχόμενο του δελτίου τύπου που δημοσιεύθηκε, δηλώνουμε ότι η φράση **«Παρά το ότι δεν αφορά άμεσα την Ένωση Ελλήνων Χημικών και τα μέλη μας, θεωρούμε ότι πρέπει να παρέμβουμε, εκπληρώνοντας το ρόλο μας ως επίσημος Σύμβουλος του Κράτους»** μπορεί να αντανακλά την άποψη του προέδρου, αλλά όχι και τη δική μας. Μήπως το μήνυμα που περνά αυτή η διατύπωση είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα εντάσσεται στην αποστολή μας αλλά παρεμβαίνουμε χατιρικός; σκοπίμως; καταχρηστικά; για επικοινωνιακούς λόγους; Σίγουρα αυτή η στάση δεν είναι εκείνη που πρέπει να έχει ο κλάδος μας απέναντι σε άλλες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αυτή η ρύθμιση πλήττει άμεσα, αλλά και σε επιμελητήρια, όπως το Τ.Ε.Ε. και το Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε., με τα οποία έχουμε συμπορευτεί στο παρελθόν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και έχουμε συγκρουστεί. Όπως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία όπως έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας σίγουρα θα ανοίξει τον δρόμο σε αποφοίτους κολλεγίων του εξωτερικού με σπουδές που εφάπτονται σε κατεξοχήν ειδικεύσεις της επιστήμης της χημείας, π.χ. χημικός φαρμάκων, τροφίμων, πολυμερών κλπ, να διεκδικήσουν ισοτιμία σπουδών και ισάξια επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς καν να υπάρχει πρόβλεψη για διαβάθμιση προσόντων. Σε επόμενο στάδιο μπορεί και να δημιουργηθούν παρόμοια τμήματα στη χώρα μας, αφού η αναγνώριση των δικαιωμάτων των αποφοίτων τους θα έχει ήδη εξασφαλιστεί. Πιστεύουμε επομένως ότι η επίμαχη φράση και οι συνειρμοί που δημιουργεί, υπονομεύουν την αλληλεγγύη και την συλλογική ευθύνη που πρέπει να μας διέπει σε ένα θέμα που **αφορά** το σύνολο του κλάδου μας, και όφειλε να μην συμπεριληφθεί στο κείμενο του δελτίου τύπου.

Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, περίμενε η φωτιά να έρθει και στο δικό σου.